



PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG

ZONDAG 25 OKTOBER 2020

MET MEDEWERKING VAN

SIMON SCHOON, ORGEL

DE SWEAGERS, ZANG

ZINGEN: LIED 357: 1, 4 EN 5 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL

1 Vreugde, vreugde, louter vreugde, is bij U van eeuwigheid.
Schepper die 't heelal verheugde, Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in 't duister, vindt het licht bij U alleen.

4 Open nu ook onze ogen voor het ware vreugdelicht.
Opdat wij Uw naam verhogen, juichen voor Uw aangezicht.
Want in Christus komt Gij nader hem, die onder banden zucht.
Ieder wilt Gij zijn een Vader die in Jezus tot U vlucht.

5 Wil ons van Uw vreugde geven, hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf'lijk leven, Die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde eeuwig in Uw vreugde zijn.

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: PSALM 150: 2 EN 3 OUDE BERIJMING

2 Looft God met bazuingeklank,
geeft Hem eer, bewijst Hem dank,
looft Hem met de harp en luit,
looft Hem met de trom en fluit,
looft Hem op uw blijde snaren!
Laat zich 't orgel overal
bij het juichend vreugdgeschal
tot des Heren goedheid paren!

3 Looft God naar Zijn hoog bevel
met het klinkend cimbelspel,
looft Hem op het schel metaal
van de vrolijke cimbaal,
looft de Heer, elk moet Hem eren!
Al wat geest en adem heeft,
looft de Heer, Die eeuwig leeft,
looft verheugd de Heer der heren!

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET

ZINGEN: KLEIN GLORIA

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

INLEIDEND WOORD

GEBED

ZINGEN: GEZANG 78: 1 EN 2 LIEDBOEK 1973

1 Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

LEZING: Johannes 15: 1 T/M 17

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijnbouwer. Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de Wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in Mij blijven en Mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van Mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en Mijn leerlingen zijn. Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in Mijn liefde: je blijft in Mijn liefde als je je aan Mijn geboden houdt, zoals Ik Mij ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je Mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat ik

van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in Mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

ZINGEN: GEZANG 78: 3 EN 4 LIEDBOEK 1973

3 Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

VERKONDIGING OVER JUDAS 1: 20

*Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof
en bid in de Heilige Geest.*

ZINGEN: PSALM 116: 1, 10 EN 11 OUDE BERIJMING

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen.
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen.
Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer.

10 Ik zal Uw naam met dankerkentenis
verheffen, U al mijn geloften brengen.
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

11 Ik zal met vreugd in 't huis des Heren gaan,
om daar met lof Uw grote naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
elk heff' met mij de lof des Heren aan!

DANKGEBED EN VOORBEDE

AANBEVELEN VAN DE DIGITALE COLLECTES

DANKLIED (JAAP ZIJLSTRA, MELODIE: GEZANG 460)

1 Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,

dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,
dank U voor het Licht der wereld,
voor de Zon van mijn bestaan.

2 Dank U, Jezus, voor Uw liefde,
Uw nabijheid en geduld,
voor het offer van Uw leven,
de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.

3 Dank U, Geest voor al Uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de vrede en de vreugde,
voor de trouw te allen tijd',
dank voor alle troost en vriendschap,
dank voor de zachtmoedigheid.

4 Dank U, Geest, voor al Uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,
voor de klank der instrumenten,
de muziek U toegewijd,
dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.

ZEGEN

ZINGEN: GEZANG 456: 1 LIEDBOEK 1973

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht
over ons en geef ons licht.