

Jaarwisseling

Het oude jaar is weer voorbijgegaan
Een nieuw jaar ligt nu voor ons open
Laten we op een gezegend jaar hopen
Er is niemand die weet hoe het zal gaan.

We mogen het overgeven aan onze Heer
Die de tijd en ons leven in handen heeft
En ons Zijn liefde en vertrouwen geeft
Hij wil ons nabij zijn, steeds maar weer.

Ook in het nieuwe jaar zal Hij ons leiden
Wij mogen op Zijn woord vertrouwen
Wetende: op Hem kunnen we bouwen
Hij blijft Zijn vleugels over ons spreiden.

Wat een troost om dat te mogen weten
Dat we niet alleen in het leven staan
Maar dat God met ons mee zal gaan
Hij zal ons ook in dit jaar niet vergeten.

Fedde Nicolai