



PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG

ZONDAG 25 APRIL 2021

AFSLUITING VAN HET WINTERWERK

M.M.V. SIMON SCHOON, ORGEL, EN GEMEENTELEDEN, ZANG

BEAMER: WELZALIG DE MAN DIE NIET WANDELT

Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
Niet alzo de goddelozen:
die toch zijn als kaf dat de wind verstrooit.
Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht,
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen,
want de Here kent de weg der rechtvaardigen,
maar de weg der goddelozen vergaat.

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

ZINGEN: GROTE GOD WIJ LOVEN U

Grote God, wij loven U,
Heer, o Sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe!

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET

ZINGEN: KLEIN GLORIA

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

BEAMER: FILMPJE DENKSTOF #23 – BEN JIJ EEN SUPERCHRISTEN?

ZINGEN: IK WIL JOU VAN HARTE DIENEN

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind,
dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan,
als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

GEBED

LEZING: PSALM 1: 1 T/M 6

Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.

BEAMER: HEER U PRIJST MIJN ZIEL – THE PSALM PROJECT

Heer, U prijst mijn ziel gelukkig
Als ik luister naar Uw raad
Niet naar die van hen die zeggen
Dat U niet bestaat

Als een boom die staat aan water
Ieder jaar zijn vruchten geeft
Mag ik in U groeien, bloeien
U, die leven geeft

Refrein:
Waar ik zit, waar ik sta
Waar ik lig of waar ik ga
U bent bij mij

Heer, U zegent hen die horen
naar Uw wil, naar Uw gebod
Vreugde vinden in Uw woorden
Vriendelijk is hun lot

Heer, U bent mijn God
Vriendelijk is mijn lot

VERKONDIGING

BEAMER: TOON MIJN LIEFDE

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen.

DANKGEBED EN VOORBEDE

ZINGEN: BELIJDENISLIED (MELODIE: WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE)

Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
Die de hemel en de aarde
door Zijn woord heeft voortgebracht,
Die de mens als kroon der schepping
naar Zijn beeld geschapen heeft
en voortdurend door Zijn almacht
alles draagt en aanzien geeft.

Ik geloof in Jezus Christus,
's Vaders eengeboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon.
Die gestorven aan de zonde,
opstond ter rechtvaardiging;
die, ten hemel opgevaren,
alle macht en eer ontving.

Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft;
en één kerk die 't allen tijde
op de adem van Hem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven
dat in God geborgen is

AANBEVELEN DIGITALE COLLECTES

ZINGEN: GA NU HEEN IN VREDE

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,

ga en maak het waar!

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga dan heen in vrede,
ga en maak het waar!

ZEGEN

ZINGEN: AMEN, AMEN, AMEN

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!