



PROTESTANTSE GEMEENTE KOLLUMERZWAAG

ZONDAG 5 JUNI 2022

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

BEAMER – RENI & ELISA KRIJGSMAN IK ZAL ER VOOR JOU ZIJN

Tijdens dit lied komen de doopouders binnen en worden de dopelingen de kerk binnengedragen

Ik zal er voor jou zijn
Kindje, jij hoort bij mij
Ik wil dat je weet dat je veilig bent
en dat je altijd beschermd zult zijn
Ik bid echt dat God in jou
Zijn plannen voltooi zal
Hij wil zich aan jou openbaren
omdat Hij zoveel van je houdt.
Jij bent door God zo uniek geschapen
Heel jouw wezen is door Hem bedacht
En telkens voordat wij gaan slapen
Dan bidden wij heel zacht
Dat je dromen zult dromen die God je geeft
Zodat je Hem echt kennen zal
Wees gerust mijn kind, je wordt door Hem bemind
Hij blijft altijd heel dicht bij jou.

En wees niet bang dat je zult falen
Jij bent groot in Gods koninkrijk
Want ook jij hebt speciale gaven
Waarmee je zegen van God verspreid
Iedere keer als ik je geluidjes hoor
En 'k zie de lach op je gezicht
Ervaar ik telkens weer; 'dit wonder van de Heer
Is echt gewild in ons gezin'.

Ik ben er voor jou in al jouw moeite en verdriet
Wanneer je op je eigen benen moet gaan staan
En weet dan heel diep in je hart dat ik altijd voor jou kies
Jij bent gewild vanaf het begin
Ik ben nooit ver bij jou vandaan.
Ik zal er voor jou zijn

WELKOM DOOR DE OUDERLING VAN DIENST

INTOCHTSLIED: PSALM 87

1 Op Sions berg sticht God Zijn heilige stede.
Zij heeft Zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

2 Rahab en Babel zullen u behoren.
Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.
O moederstad, uit u is elk geboren!

3 God zal hen Zelf bevestigen en schragen
en op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen als bij Isrel ingelijfd,
en doen de naam van Sions kindren dragen.

4 Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

STIL GEBED – VOTUM EN ZEGENGROET

ZINGEN: GEZANG 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

IN MEMORIAM

*Harm Postma, geboren 15 september 1940,
overleden 1 juni 2022 in de leeftijd van 81 jaar*

ZINGEN: LIED 203 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL

1 Genade zo oneindig groot.
Dat ik die 't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

2 Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook als ik mij tot Hem keer,
dat God mij niet verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondenlast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in Zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

ONDERWIJZING

ZINGEN: GEZANG 347 VERS 1 EN 2

1 Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U
wil Uw zegen ons verlenen
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

2 Herder, neem Uw schaapje aan.
Hoofd, maak het een van Uw leden.
Wees zijn weg, wijs het zijn baan.
Vredevorst, wees Gij zijn vrede.
Wijnstok, laat dit rankje bloeien,
dat er eens veel vruchten groeien.

DOOPGEBED

ZINGEN: APOSTOLISCHE GELOFSBELIJDENIS

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere,
Die ontvangen is van de Heil'ge Geest,
geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

VRAGEN AAN DE DOOPOUDERS

ZINGEN: GEZANG 8B

1 Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,

druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

4 Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

5 Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!
Heer, hoe heerlijk is Uw naam!

tijdens dit lied komen de kinderen naar voren

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP

*aan Benthe Janna Tigchelaar,
Auke Hepke Tigchelaar,
Hanna Benthe Land
en Harry Jacob Pieter Strietman*

AANSTEKEN VAN DE DOOPKAARS

ZINGEN: KINDERNEVENDIENSTLIED

Heit no 't sy fuortgean, jou har 't ljocht fan boppe.
Sy bin Jo berntsjes, dy Jo namme roppe.
Lear har Jo wurd ferstean,
lear har Jo wegen gean.
Amen, ja, amen.

GEBED

LEZING: HANDELINGEN 2 VERS 36 T/M 42 NBV21

36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.' 37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?' 38 Petrus antwoordde: 'Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.' 40 En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn

toehoorders deed met de woorden: 'Laat u redden uit deze verdorven generatie!' 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

ZINGEN: GEZANG 675

1 Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door Uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde Die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

VERKONDIGING

ZINGEN: LIED 180 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL

1 'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en 'k zal wonen in 's Konings paleis,
n die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.

Refrein:

'k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag'raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

2 'k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht,

meer te zijn dan een knecht:
'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.

3 'k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met jub'lende stem!
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

DANKGEBED EN VOORBEDE

– KINDEREN KOMEN TERUG –

ZINGEN: LIED 452 EVANGELISCHE LIEDBUNDEL

Refrein:
Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,
brengt mij veilig naar de stal.

1 Als je 's avonds niet kunt slapen
en je bang in 't donker bent.
Denk dan eens aan al die schaaapjes,
die de Heer bij name kent.

2 En wanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet.
Denk dan aan de Goede Herder,
Hij vergeet Zijn schaaapjes niet.

INZAMELING VAN DE GAVEN

ZINGEN: PSALM 72: 7

7 Laat ons de grote naam bezingen
van Hem Die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
Zijn roem vervulle de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
Zijn wonderen, Zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

ZEGEN

ZINGEN: GEZANG 415 VERS 3

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!