



ORDE VAN DE viering van de protestantse gemeente in Kollumerzwaag
op zondag 14 augustus 2022

Thema: *'vragen, ontvangen en delen, doen wat ondenkbaar is....'*

Gastpredikant: Egbert Fokkema uit Twello

Organist: Theo Fokkema

Vóór de dienst zingen we: ELB 399: 1 en 2

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Welkom en mededelingen

Intochtslied 125 uit 'Geroepen om te zingen' op melodie Psalm 118:

Om licht te zien zijn wij gekomen,
een krans van mensen wereldwijd,
die waakzaam van de vrede dromen
en werken aan gerechtigheid.
Ontsteek het vuur opdat wij horen,
het lied dat zingt in alleman,
tot nieuwe mensen zijn geboren,
vrienden met vrede hand in hand.

Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,
een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,
neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

Onze Hulp en Groet

Klein Gloria: zingen Lied 653: 1 en 3

U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zyt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tyd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zyt, de wereld zin!

Gij zyt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zyn ons ter lafenis gegeven,
zyn doorgebroken in de tyd.
O Gij, die als een bron ontspringt
en elk die tot U komt en drinkt.

Gebed om Gods ontferming en nabijheid om daarna samen deze gebeden af te sluiten mei Liet 723: 2 (de taal fan heit en mem)

Dêr' t God de Hear syn fuotstap set,
dêr mei de minske-út oermacht ret,
wer yn it ljocht ferkeare,
as 't folk dat útsjocht nei syn dei
de wiere treast ûntfange mei,
op 't machtsword fan de Heare.
Syn Geast hat alle waan ferdreaun
en yn ús hert it heimnis skreaun
fan Heite grutte dieden.
Sa libje wy om Kristus' wil
dei yn, dei út gerêst en stil.
Genede sil ús liede.

Hartversterker (actueel verhaal voorganger)



Zingen: op melodie ELB 357 'Vreugde, vreugde, louter vreugde'

Samen zoeken wij naar woorden om geloven te verstaan.
Samen vormen wij akkoorden die Gods grootheid op doen gaan.
Liefde, vrede en vertrouwen vinden wij van groot belang.
Daarmee mogen wij gaan bouwen aan een kerk met samenhang.

God heeft ieder mens geroepen om te leven tot zijn eer.
Dwars door alle mensengroepen roept Hij op tot ommekeer:
'wees bewogen, schep verbinding, toon respect aan jong en oud,
stel je open, zoek ontmoeting, wees een licht en zoutend zout'.

We kijken naar 'De Servant Song'



Wij bidden om het Licht en de Kracht van de Heilige Geest bij het openen, lezen en verstaan van Zijn Woord. Wij doen dat zingend met de woorden van Tussentijds 170: 3
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.
En zo voortaan eren uw heilige Naam.
En U in waarheid aanbidden.

1e Lezing: Jesaja 35: 1-7 (Bijbel in Gewone Taal)



Zingen: Lied 8 uit 'Dat geloof ik' van André Troost (melodie Lied 864)

Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen: Gods heil is eindeloos!
Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last.
Dan zal er water komen, ontspringen: een fontein.
Een beek zal overstromen een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg ons banen: zijn weg die heilig is
en ieder zal beamen dat die weg veilig is.

2e Lezing: Johannes 4: 7- 15



Zingen: Psalm 36: 2 (nieuwe psalmberijming) (solo voorganger)

Uw liefde raakt het hemelblauw.
Tot in de wolken reikt uw trouw.
Geen mens kan U doorgronden.
Uw oordeel is onpeilbaar diep.
U zorgt voor alles wat U schiep;
uw trouw wijkt geen seconde.
Uw liefde, God, maakt rijk en blij!
Hier in uw huis genieten wij
van wat U ons wilt geven.
Uw bron schenkt aan wie dorstig is
het levend water, helder, fris,
uw licht verlicht ons leven

Overdenking



Zingen: ELB 47: 1

De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindelijk,
de zandzee zal herschapen schijnen want bloeien zal zij als een roos.
Van heil'ge vreugde zal zij beven, doortinteld van een heerlijk leven,
dat nimmermeer verwelken kan.
Zij zal de wonderen des Heren aanschouwen
en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschal.

Inzaming: Wij geven en delen van wat God ons heeft toevertrouwd.....



Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Lied 608: 1 en 2

De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht de rotsen gaan open.
Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen!

De ballingen keren zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.
Als beken vol water als beken vol toesnellend water
schieterend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen – die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen!

Zegen

De organist speelt een compilatie van melodieën van: Lied 975 (melodie Gezang 435 Lied voor Kerken), 971, 969, 968, 276